

## Jobskygning i Athen

I uge 7 var samfundsfagsgruppen fra HF afsted på jobskygning i Athen. Vi skulle ned og besøge en såkaldt "second change" skole, der hovedsageligt finansieres af EU.

Vi skulle bo i den smukke Athenske bydel "Plaka."

Tirsdag formiddag var første punkt på det faglige program et besøg hos den danske ambassade. Vejen til ambassaden gik igennem en park med palmer, papegøjer, appelsiner og 20 grader. Selv Magnus måtte overgive sig og købe et par solbriller for at nyde solen.

På ambassaden fik vi et morsomt oplæg (når man tager i betragtning at oplægsholderen var embedsmand) om Grækenlands aktuelle økonomiske og politiske situation samt det arbejde den danske ambassade udfører. Vi havde også en god snak med vice-ambassadøren om Grækenlands rolle og forhold til EU og vi fik flere interessante perspektiver med hjem til undervisningen i det kommende EP-valg.



Om eftermiddagen havde vi første besøg på vores værtsskole. Skolens undervisning foregår fra kl. 17-21, hvorfor vores besøg foregik om aftenen. En 40 minutters gåtur fra vores pæne bydel i Athens centrum fandt vi værtsskolen omgivet af autoværksteder og graffiti. Vi blev budt velkommen med kaffe og kage af rektor og vice-rektor. Efter en god lang samtale om EU, demokrati og værtsskolens virke blev vi sat i gang med at løse matematikopgaver på lige fod med de græske elever. Det faglige niveau var heldigvis til at være med på, selv for en gruppe samfundsfagslærere, og vores nye græske matematiklærer roste vores forståelse af retvinklede trekanter til skyerne.

Da matematiktimen var slut vendte vi tilbage til kontoret og udvekslede erfaringer, idéer og didaktiske udfordringer. Skolen er som nævnt en second-change skole for voksne, der nok er bedst sammenlignelig med vores AVU-uddannelse. Skolens didaktiske praksis bar præg af en meget dialogisk og inkluderende tilgang til eleverne. De arbejder stort set kun i grupper ved runde gruppeborde og lærerne gør meget ud af at give eleverne faglig selvtillid og sørger for, at alle kommer til orde i undervisningen. Vi kunne straks

fornemme et meget varmt forhold mellem elever og lærere. Eleverne får ikke karakterer og de afslutter ikke forløbet med en eksamen, men modtager hver et papir med en individuel udtalelse som dokumentation for den gennemførte uddannelse.



*Indgangen til skolen*



*Højt humør i matematiktimen*



*Papirarbejde ordnes*

Onsdag brugte vi formiddagen på at tage hul på nogle af Athens antikke skatte, hvor vi bl.a. besøgte Zeus-templet. Efterfølgende måtte faggruppen dele sig lidt op da nogle i gruppen ikke kunne rumme flere ruiner og derfor måtte overgive sig lidt til modernitetens fristelser. Andre kunne derimod ikke få deres appetit for græske ruiner stillet og fik set endnu mere.



Sidst på eftermiddagen drog vi igen ud til værtsskolen til en workshop om det græske og danske uddannelsessystem. Vi fik her snakket meget om ligheder og forskelle i vores elevgrupper samt den fælles oplevelse af at vores skoler løfter et socialt ansvar og får hjulpet elever med forskellige udfordringer videre mod uddannelse og job. Enigheden ophørte dog brat da vicerektor Chris stillede sig endog meget kritisk overfor det danske kongehus. Heldigvis ringede klokken os ind til en engelstime og vi måtte enes om at være uenige. Her fik vi lov til at deltage i et gruppearbejde om medmenneskelighed og medborgerskab. Alle i klasselokalet havde holdninger og hvor nogle af de græske elever kunne udtrykke dem på formfuldendt engelsk, var andre mere optagede af begejstring for Dronning Magrethe og Stines gravide mave. En

begejstring der blev udtrykt på græsk og kun græsk. Efterfølgende bød skolen på græsk vin og snacks og vi udvekslede gaver. Mange af skolens lærere var med til denne samling så vi fik snakket med repræsentanter for mange forskellige fag.



På vores sidste dag i Athen gjorde ruinerne comeback. Her lagde vi ud med at besøge Akropolismuseet sammen med ca. halvdelen af alle græske skolebørn. Efter museet kom vi til turens højdepunkt. Ikke kun fysisk, men også emotionelt (især for nogle i gruppen). Selv stærke mænd og kvinder var tæt på at fælde en tåre da vi fik kæmpet os op til civilisationens vugge på toppen af Akropolis. Fornøjelsen var ikke mindre af, at vi stort set havde Akropolis for os selv på grund af lavsæsonen.



Eftermiddagen bød på et faggruppemøde efterfulgt af en afsluttende middag. Fredag morgen vendte vi snuden nordpå efter nogle fantastiske dage. Vi arbejder nu på, at nogle af de græske lærere vi mødte, kan komme op og besøge os.